

DE BEDEVAART NAAR KEVELAER IN ALLE OPZICHTEN EEN WARME DAG!

'Ga met ons' was dit jaar het thema van de bedevaart naar Kevelaer op 6 september jl. En we gingen

Ruim 80 pelgrims uit onze Emmanuelparochie stapten rond 8 uur in de bus richting Kevelaer. Een prachtig aantal!

Voor onderweg in de bus hadden Karin en Karolina dit keer een klein kwis in elkaar gezet met vragen over het verhaal van Kevelaer. Altijd leuk en het leukste was dat iedereen wat kon winnen nl. KENNIS!

Ondanks dat we in de bus al op koffie waren getraakteerd weerhield ons dat er niet van om in Kevelaer ook eerst samen nog gezellig aan de koffie te gaan.

De pelgrims uit onze buurtparochies Heilig Kruis; H. Lebuinus en St. Marcellinus sloten zich in Kevelaer bij ons aan.

Om 11 uur werd de bedevaartsdag begonnen met een Plechtig Lof in de Antoniuskerk waarin het pastorale team van alle genoemde parochies voorging. Het koor Vespertied uit Luttenberg verzorgde bij alle vieringen op prachtige wijze de gezangen aangevuld met de fanfare uit Heeten.

Na het Lof ging het in processie naar de Genadekapel voor gebed. Tevens werd daar de bedevaartkaars gezegend die geplaatst werd in de kaarsenkapel.

Daarna stond in het priesterhuis een heerlijk 3 gangen diner op ons te wachten.



Gelukkig liet dit jaar het weer toe dat we de grote kruisweg in het park konden lopen waar prachtige staties zijn gebouwd en waar we bij iedere statie gebeden; gezongen en in stilte hebben gestaan.

Wie de grote kruisweg te vermoeiend vond kon in de biechtkapel de kruisweg bidden.

En het is ook altijd fijn dat er voldoende tijd en ruimte is om een kaarsje op te steken; de Genadekapel te bewonderen; een bezoekje te brengen aan de kaarsenkapel, met de grote bedevaartskaarsen van de pelgrimsgroepen; naar de Biecht- en doopkapel te gaan of in stilte aanwezig te zijn in de sacramentskapel.

Of ... gewoon heerlijk op een terrasje zitten.

Om half 6 werd de bedevaartsdag afgesloten met een Plechtige Eucharistieviering in de prachtige Maria Basiliek.

Nadat we bij de Genadekapel samen nog hebben gebeden, ging het richting de bussen en namen we afscheid van Maria als Troosteres van de Bedroefden.

Op de weg terug naar het Sallandse, lieten Karin en Karolina een door Gerard van Maasakkers zelf geschreven versie van het Salvé Regina horen en wat werd het refrein enthousiast meegezongen!

En zo waren we rond half 10 's avonds weer in Dalfsen en konden we terugzien op een, in alle opzichten, warme dag vol van gebed, stilte, bezinning, inspiratie en verbroedering.

Op naar 5 september 2025 de volgende bedevaart naar Kevelaer!
Gaat u dan ook mee?

Een pelgrim uit Vilsteren

